

Vorst en volk

Diverse vorsten van het Nederlandse koningshuis hebben een bezoek aan Nederweert gebracht. Koningin Wilhelmina deed dat tijdens de Eerste Wereldoorlog en koningin Juliana bezocht het dorp in 1950. Het eerste geplande koninklijk bezoek, in 1829, zou een grote anti-climax worden. Het bezoek in 1842 was niet veel succesvoller.

Op dinsdag 23 juni 1829 kreeg het gemeentebestuur van Nederweert bericht dat koning Willem I de daaropvolgende zaterdag via de Zuid-Willemsvaart van Maastricht naar Den Bosch zou reizen. Men werd verzocht om *'de blijdschap die de komst des Konings zonder twijfel moet te wege brengen op eene behoorlijke wijze te doen kenmerken'*. De gemeenteraad van Nederweert zou zich, geflankeerd door erebogen, bij de brug van Sluis 15 moeten opstellen. Ook moesten zoveel mogelijk inwoners uitgenodigd worden *'om zich te vertoonen'*. Het oorspronkelijke plan was dat de koning per boot zou reizen. In plaats daarvan werd echter besloten dat de koning met een rijtuig over de kanaaldijk vervoerd zou worden. Pas op het allerlaatste moment werd het plan opnieuw gewijzigd, nu vanwege de gevaarlijke toestand van de pas aangelegde kanaaldijken. Door het regenweer waren de dijken nogal modderig en werd de tocht voor snelrijdende koetsen te risicovol geacht. Het reisschema werd omgegooid en de koning reisde via Eindhoven naar Den Bosch. Alle voorbereidingen ten spijt, liet de koning Nederweert dus ter elfder ure links liggen. Het is maar zeer de vraag of de Nederweertenaren, *'verzameld op het doord der Zuidwillemsvaart'*, daarvan tijdig op de hoogte zijn gesteld. In Weert tekende de secretaris lakoniek aan dat de bijeenkomst van het volk *'(zich) ontbond onder den algemene kreet van lang leve de Koning'*. Maar menigeen zal na het tevergeefse wachten wel stevig gemopperd hebben.

Een herkansing kwam in 1842, toen Koning Willem II aan het bewind was. Overdreven Hollandsgesind was Nederweert toen overigens niet; nog in 1838 had het volk van Nederweert



In het voorjaar van 1950 bezocht koningin Juliana Nederweert. Op deze foto trekt de Koninklijke caravaan door de Kerkstraat. Foto van Jos. Kirkels, archief SGN.

massaal om aansluiting bij België verzocht. Maar het feit dat de koning in 1841 een royale schenking deed voor de nieuwbouw van de St. Lambertuskerk, had wel voor enige sympathie voor het vorstenhuis gezorgd.

De koning kwam in juni 1842 op doorreis langs Weert en reisde langs de Zuid-Willemsvaart naar Helmond. We mogen gevoeglijk aannemen dat bij elk dorp langs het kanaaltracé hulde werd betoond aan de koning. De Nederweertenaren waren aangewezen om de koning van Weert naar Helmond te brengen. Na afloop klaagde burgemeester Vullers van Nederweert bij het provinciebestuur. Hij rapporteerde dat bij het (flits-)bezoek van Zijne Majesteit vier van de elf beschikbaar gestelde paarden ernstig gekwetst waren door het rijden met het koninklijk rijtuig. Wellicht een gevolg van onoordeelkundig rijgedrag, dat er mogelijk op zou kunnen wijzen dat de strikte instructie voor de Nederweeter voerlieden (namelijk om zich gedurende het rijden te onthouden van sterke drank), aan de laars werd gelapt.

Alfons Bruekers