

Aflevering 2

Lust en Orde

Ons land staat bekend om zijn rijke fietstraditie. De eerste Nederlandse fietsclub werd opgericht in Deventer in 1871 en had als doel om de fietsers goed gedrag aan te leren. Want vooral op het platteland waren de fietsers niet bepaald graag geziene gasten. De boeren zagen hen liever gaan dan komen want koeien raakten overstuur, paarden sloegen op hol en de kippen raakten van de leg.

In 1883 verenigden de fietsers zich in een bond waaruit later de ANWB, de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond voortkwam. Dat was dus een organisatie van en voor fietsers, want de automobielen moesten toen nog worden uitgevonden...

In Nederweert werd in 1903 een fietsclub opgericht. Vanaf het moment van oprichting kende deze vereniging reeds 70 leden. Over het algemeen kwamen de leden uit de maatschappelijke bovenlaag van Ospel en Nederweert. Zoals de naam "Lust en Orde" al suggereert, wilde men het nuttige met het aangename verenigen. De lust kwam vanzelf want menige fietstocht zal wel geleid hebben langs café's en andere heilige huisjes.

Voor het handhaven van de orde had men zich op militaristische wijze georganiseerd, met de rangen die daarbij hoorden. De voorzitter of president werd met 'kapitein' aangesproken, de vice-voorzitter met '1e luitenant' en de bestuursleden met '2e luitenant'. Men was onderverdeeld in twee afdelingen: Nederweert en Ospel. Er gold een streng reglement van orde en er was een strijdbaar clublied (onmiskenbaar van de hand van voorzitter en legendarische huisarts George Schmidt). Dat lied was op de wijze van het "Transvaalsch Volkslied" (wie kent het niet.....?) en hief aan met:

*Kent gij dien bond zoo nauw vereend,
van Ospel - Nederweert,
Die aan zijn naam zijn doel ontleent,
En Orde en Lust begeert?*



Titelpagina van het reglement en ledenlijst van "Lust en Orde" uit 1903.

(Archief Stichting Geschiedschrijving Nederweert)

Ondanks de ferme taal en strakke organisatie was de 'lust' maar van beperkte duur. Dat blijkt uit het feit dat de samenwerking tussen Nederweert en Ospel al na twee jaar tot een breuk kwam. Vastenavond 1905 splitste Ospel zich af en stichtte men daar de fietsclub "Ospel Vooruit", onder voorzitterschap van de heren Vleeshouwers, Salimans en Meewis. Na korte tijd werd de naam van de vereniging herdoopt in "Ospel's Eendracht".

Wilt u weten of uw grootvader lid was van de eerste Nederweertse fietsclub? Surf dan naar de ledenlijst op www.nederweertsverleden.nl, tabblad bronnen -> bronnen_genealogie.

Alfons Bruekers