

# Naam en toenaam

De Stichting Geschiedschrijving Nederweert publiceert al 25 jaar over de Nederweerder geschiedenis. Zij presenteert in dit weekblad met ingang van heden een nieuwe rubriek. Daarin zullen op gezette tijden historische en genealogische wetenswaardigheden over Nederweert en de Nederweertenaren worden gepubliceerd. Deze week de eerste afllevering.

Het gezin van leerlooier Jan Frans Spierings in de Nederweerder Kerkstraat werd op 25 februari 1883 verblijd met de geboorte van een zoon. De gelukkige vader was getrouwd met Fien Holten. Zij was een zus van de, althans toentertijd, bekende plaatselijke kunstenaar, beeldhouwer en schilder Paulus Holten. Naar hem is een straat vernoemd in Nederweert. Daags na de geboorte van zijn zoon ging Spierings naar het gemeentehuis om aangifte te doen. Onderweg wipte hij even aan bij zijn zwager Paulus, die halverwege de leerlooierij en het gemeentehuis woonde, om de blijde gebeurtenis te melden. Daarbij liet hij zich ontvallen dat de moeder en hijzelf nog geen voornaam voor het kind hadden kunnen bedenken. Dat werd inmiddels natuurlijk wel tijd, zou men denken.

Kunstenaar Paulus Holten deed hem daarop de suggestie om de boreling te vernoemen naar de heilige van die dag. Zijn zwager vond dat wel een goed idee, dat ook bij zijn eega hopelijk wel in de smaak zou vallen. En zo kwam het, dat de heilige Tarasius (die leefde van 730 tot 806) de patroon werd van het kind. Maar niemand in zijn familie, noch in het hele dorp, had ooit van deze heilige gehoord. De volksmond slikte de voornaam in tot Traa, en zo ging Tarasius Paulus Johannes Hubertus Spierings dus voortaan als Traa van Holtes Fien door het leven.



In dit huis uit 1757, Kerkstraat 29/31, woonde kunstenaar Paulus Holten, aan wie Traa Spierings zijn opmerkelijke voornaam dankte.

(foto: A. Bruekers)

Zélf had Traa een verschrikkelijke hekel aan die roepnaam, omdat hij met zo'n uitzonderlijke naam al vanaf zijn lagere schooltijd blootstond aan pesterijen door zijn weinig tolerante leeftijdsgenootjes.

Deze bijnaam, en die van duizenden andere inwoners van Nederweert, Ospel, Eind en Leveroy, zijn vanaf nu ook via internet raadpleegbaar. Surf daarvoor naar [www.nederweertsverleden.nl](http://www.nederweertsverleden.nl), tabblad Bronnen en lees daar hoe Traa Spierings en de andere inwoners met naam en toenaam door het leven gingen.

Alfons Bruekers